

Ημερίδα για το Δεν Ξεχνώ: 23/11/2022

Μέσα στα πλαίσια του δεκαπενθήμερου αφιερωμένο στο «Δεν Ξεχνώ» (14.11.22-25.11.22) οργανώσαμε στο σχολείο μας ημερίδα με τίτλο: «Δεν Ξεχνώ-Γνωρίζω-Διεκδικώ». Η ημερίδα άρχισε από τις 7.45-1.05.

Αρχικά, για την πρώτη περίοδο, οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές τους παρέμειναν στις τάξεις τους. Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο ντοκουμέντα για την Τουρκική εισβολή και δόθηκε έμφαση σε σημαντικές έννοιες και στα γεγονότα της εισβολής.

Τη δεύτερη περίοδο τα παιδιά μέσα από την τέχνη παρουσίασαν εργασίες σχετικές με την εισβολή και την παράδοση του τόπου μας (πανό, κυπριακά γιλέκα με μοτίβα, κατεχόμενα μνημεία σε μορφή παζλ, φιγούρες για κυπριακή γυναικεία και ανδρική παραδοσιακή στολή, γραμματόσημα).

Στη συνέχεια, τα παιδιά περνούσαν από σταθμούς. Ο κάθε σταθμός είχε διάρκεια 25 λεπτά. Στον πρώτο σταθμό ο κ. Χαμπής Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός από το κατεχόμενο χωριό Άσσια, έδειξε στα παιδιά την κυπριακή παραδοσιακή στολή, έπαιξε πιθκιαύλι, τραγούδησαν κυπριακά τραγούδια και μίλησε για τα βιώματα που έζησε κατά την εισβολή.

Στον επόμενο σταθμό τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ζυμώσουν παραδοσιακά κουλουράκια μαζί με τη κ.Κουδέλλα και τη γιαγιά Πέπα, πρόσφυγες από την Αμμόχωστο. Τα παιδιά εκτέλεσαν την παραδοσιακή συνταγή από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και μετά γεύτηκαν τα νόστιμα παραδοσιακά κουλουράκια.

Ακολούθως, τα παιδιά στα βήματα του Συρτού χόρεψαν το τραγούδι «Κόρη Μηλιά» με τη βοήθεια του χοροδιδάσκαλου κ.Χάρη Πάζαρου και της κ. Δόξας Σάββα, εκπαιδευτικού του σχολείου μας.

Ακολούθως, τα παιδιά τραγούδησαν το τραγούδι «Τ' όνειρον» αφιερωμένο στην κατεχόμενη πόλη Κερύνεια και το τραγούδι «Χώμα που περπάτησα» αφιερωμένο στην Αμμόχωστο.

Στον τελευταίο σταθμό δόθηκαν στα παιδιά λέξεις σχετικές με την πατρίδα μας και κλήθηκαν να γράψουν το δικό τους ποίημα συνοδευόμενο με σχετική ζωγραφιά.

Στο τέλος της ημερίδας τα παιδιά ευχαρίστησαν τους καλεσμένους μας και παρουσίασε η κάθε τάξη τις δημιουργίες και τα ποιήματα που έγραψε. Τραγουδήσαμε όλοι μαζί τα τραγούδια που διδάχτηκαν στα παιδιά στον τελευταίο σταθμό και χορέψαμε όλοι μαζί στους ρυθμούς του τραγουδιού «Κόρη Μηλιά». Στην παρουσίαση έλαβαν μέρος και τα

παιδιά του νηπιαγωγείου όπου απάγγειλαν δικό τους ποίημα αφιερωμένο στην Κύπρο μας και χόρεψαν μαζί με τα παιδιά του δημοτικού.



