

Τσικνοπέμπτη

Στις 16 Φεβρουαρίου γιορτάσαμε την ημέρα της Τσικνοπέμπτης, γιορτή της ορθόδοξης παράδοσης πριν αρχίσουν οι νηστείες για την προετοιμασία του Πάσχα.

Οι μαθητές του σχολείου μας τα δύο πρώτα σαραντάλεπτα βρισκόνταν στις τάξεις τους και μίλησαν με τον δάσκαλό τους για την Τσικνοπέμπτη, τις αποκριές, τους μασκαράδες και την υποδοχή του βασιλιά καρνάβαλου. Ακολούθως δημιούργησαν τις δικές τους μάσκες ή κατασκευές σε σχέση με τα καρναβάλια.



Στο σχολείο μας οργανώσαμε παραδοσιακά παιχνίδια και χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες ώστε να παίρνουν από διάφορους σταθμούς. Οι σταθμοί ήταν οι εξής:

Σταθμός 1: Μαντήλι

Σταθμός 2: Σχοινί/Διελκυστίνδα

Σταθμός 3: Αβγοδρομίες

Σταθμός 4: Σακκουλοδρομίες

Σταθμός 5: Αβγά, αβγά πουλώ τα

Σταθμός 6: Η ουρά του γαιδάρου



Αφού διασκεδάσαμε με τα παιχνίδια η κάθε τάξη κάθισε στον χώρο της για να φάνε με τη συνοδεία του υπεύθυνου δασκάλου. Το κοινοτικό συμβούλιο Μανδρινών έψησε σουβλάκια και πρόσφερε λουκουμάδες σε όλα τα παιδιά και τους δασκάλους του σχολείου.



Ακολούθησε παρουσίαση/ παρέλαση από τα παιδιά που έφτιαξαν στολές από ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά παρουσίασαν εξαιρετικές στολές με δημιουργικότητα και φαντασία και εξήγησαν τους λόγους που επέλεξαν να φτιάξουν τη συγκεκριμένη στολή. Δόθηκε δίπλωμα συμμετοχής και μικρό δωράκι σε όσους έλαβαν μέρος.





Στο τέλος υπήρχε μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα που περιλάμβανε κυπριακά τραγούδια από τη χορωδία και ορχήστρα του σχολείου μας και τσιαττιστά. Κλείνοντας, όλα τα παιδιά χόρεψαν και διασκέδασαν σε ρυθμούς καρναβαλιού!!!





