

Οδηγία: Κυκλώνουμε συλλαβές και λέμε στο παιδί να τις διαβάσει, έτσι, ενισχύεται η οπτική αντίληψη. Στην ανάγνωση δουλεύουμε με τα ανάλογα επίπεδα.

Ας διαβάσουμε με δυνατή φωνή!
Συλλαβές

πλε	γλι	φλου	κελ
φλα	κλο	γιλ	πλη
γλυ	φελ	κλη	πλω
κλα	γλη	πελ	φολ
πυλ	φλυ	κλε	γλο

Λέξεις-Ψευδολέξεις

πλέκω	γλιτώνω	φλούφι	κελί
φλάσκα	κλόδι	γιλάτι	πλήξη
τάγλυ	φαλάφελ	τέκλη	κόπλω
κλάμα	γλήβα	πελεκάνος	φολτά
σάπυλ	φλυρά	κλέβει	παγλό

Προτάσεις

Μόλις τελειώσω το πλεκτό θα το φορέσεις.
Η κληματαριά έχει πολλά σταφύλια.
Να, το κελί του κλέφτη που γλίτωσε!
Όλα είναι πληκτικά, όταν δεν περιμένεις κάτι.
Η φλούδα του μήλου έμεινε στο πιάτο.

1. Συμπλήρωσε και διάβασε.

	ο	ι	α	ε	ου
γλ					
θλ					
κλ					
πλ					
τλ					
φλ					
χλ					
βλ					

2. Συμπλήρωσε τις λέξεις των εικόνων.



τά __ ι



α __ άδι



__ ογέρα



α __ ητής

3. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τις λέξεις που τους ταιριάζουν.

φλιτζάνι, γλώσσα,
ολόκληρος, άθλημα

- Το _____ αυτό είναι ολυμπιακό.
- Το _____ είναι γεμάτο καφέ.
- _____ ο κόσμος ενθουσιάστηκε με αυτή τη συμμετοχή.
- Ο γιατρός εξέτασε τη _____ μου.

4. Κύκλωσε με πράσινο χρώμα τις φωνούλες
βλ, θλ, γλ, κλ, πλ, φλ, θλ, χλ μέσα στο κείμενο που ακολουθεί.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Η πλατεία μας είναι μικρή, αλλά ωραία. Στη μέση της πλατείας είναι φυτεμένος ένας πλάτανος και ολόγυρα έχει φυτρώσει καταπράσινη χλόη. Στη μία γωνία είναι το καφενείο, όπου ο παππούς πίνει καφέ από το φλιτζάνι του. Στην άλλη γωνία, είναι απλωμένες οι καρέκλες του ζαχαροπλαστείου που αγοράζουμε γλυκά. Δίπλα στην πλατεία είναι το γηπεδάκι που προπονούνται οι αθλητές και εμείς βλέπουμε αγώνες.